

# Samvirke

**LÆS FØR DU HANDLER**

{ AUGUST 2011 | PRIS: 39,- KR. | GRATIS FOR FDB-MEDLEMMER }

+ skvalderkål | utroskab  
løbetur | motorcykler  
forsikringer | rabarber

TEMA: smerte

# Av!

Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv om det ikke gør rigtig ondt. Samvirke giver den danske pivskid et plaster på

SIDE 24-40

ISSN: 0036394-4



MILJØ

**Hygge i haven/  
Læsernes billeder**

Side 50

MAD

**Mayonnaise/  
Gør-det-selv**

Side 18

FORBRUG

**Forsikringer/  
Tegn de rigtige**

Side 48



Græsplænen en morgen inden solen helt har fået bugt med duggen. - Nils Kristensen

Øverst: Der er bare skønt bag ved »æ'pruthus« i Marstal på Ærø. - Henning Gefke

Når man er en lille dreng, skal alting undersøges. - Steen Andersen

Midten: Kirsebærtræet blomstrer i maj. Hængekøjen er bundet til det i den ene ende og til avnbøgen i den anden. Man kan ligge og lytte til humlebieernes summen og solsортens sang fra syrenen. Det er som at være baby igen og sove til middag i sin barnevogn. - Karen Bjerg Nielsen





*En skøn sommerdag med udsigt fra min have til naboens højbed. Det må være det, man kalder godt naboskab. - Connie Reidun Steffensen*

*Venstre: Den lille bi i haven. - Johan Søgren Jensen*

*Krydderurter i SFH Nørrelands gårdhave. Nu glæder vi os til, at alle planterne står frodigt, så vi kan plukke til bagværk, supper og grøntsagsretter. - Helle Freja*

# Læsernes

# haver

**Mælkebøttemylder.** Det vrirler med dejlige fotos fra læsernes sommerhaver, og du kan stadig nå at være med i Samvirkes fotokonkurrence. Se flere billeder og vær med på [foto.samvirke.dk](http://foto.samvirke.dk)



*I vores have er vi på fornavn med sneglene. Her er: Løkke, Lene E., Obama, Helle, Iben og Emil. Senere på sommeren kom Villy, Pia, Ole og Margrethe til. Det er hyggeligt at konstatere, hvor langt omkring de kommer i haven. - Pernille Henriksen*

*Ikke langt fra haven ligger Egå Engsø, og her har børnene gode muligheder for at tage på eventyr. - Thomas Øregaard*

*Nederst: På runde i haven faldt jeg over disse ihærdige svende. - Henrik Marthinsen*





Blå himmel, hvide skyer, vores elskede træ og solen, der titter frem bag grenene. – Linda Anna Katrine Pedersen



I maj og juni vrirler haven med småfugle, der har travlt med at samle føde til alle de små sultne unger. Snart flyver de fra reden for at sidde tiggende hos forældrene. Denne musvitunge gider endnu ikke at samle selu, men venter utålmodigt på at få bragt frokosten. – Mogens H. Foder



Til venstre: Projekt køkkenhave i krukker. Set fra venstre er det kartofler, rabarber, løvstikke, purløg, fennikel, kvan, gule løg, skovjordbær, skalotteløg, rødløg, timian, flere rabarber og kartofler. – Fru Krull

Til højre: Den lille oase i min kolonihave, som jeg holder mest af, er orangeriet/drivhuset. Her kan man nyde det tidlige forår, selvom det blæser og regner. – Jesper Dahlsgaard



Nederst: August nyder at bade i den gamle zinkbalje i haven. – Bente Holst

## Konkurrence

**Upload dine fotos** på [foto.samvirke.dk](http://foto.samvirke.dk) inden 31. august. Sammen med Søren Ryge, der er overdommer på fotokonkurrencen, finder vi herefter vinderne af konkurrencen. Præmierne kan du se på nettet.

[foto.samvirke.dk](http://foto.samvirke.dk)





Øverst: Når der drikkes kaffe i haven, er hestene med til bords. - Karen Krøgh

Til venstre: Valmue på spring. - Tina Kragh

Til højre: For at udnytte den sparsomme plads på altanen, er potterne blevet sat i flere etager, så de hænger på hinanden. I Københavns Sydhavn er de kendt som det 9. vidunder, »Bjarkes Hanging Gardens«. - Bjarke Løgstrup

Nederst: Da mit barnebarn skulle have et legehuse i vores have, ville han selv male det, og det foregik i sang. - Birthe Leire





*De gule lænestole stod i en menneskealder i mine fastres fine stue i Middelfart. Mine fastre var ugifte, boede sammen og drev i fællesskab en damefrisørsalon. De havde nok ikke kunnet forestille sig, at deres fine lænestole skulle opleve at flytte ind hos en børnefamilie i Nr. Vissing. Jeg arvede lænestolene og gav dem videre til min svoger og hans kone. De var netop flyttet ind i stuehuset på en gammel romantisk gård og kunne godt bruge dem. Da deres ældste datter blev konfirmeret i år, måtte de gule lænestole vige deres pladser i stuen for festbordet. De var også udtjente, men kunne dog, som et sidste tilbud til familien, stille sig til rådighed for konfirmationsgæsterne til en snak i solen i den grønne have. - Frede Rasmussen*